

GÅRDMILJØER

Gårdmiljøerne er en vigtig del af Ringkøbings bymiljø. Det er de smukke huse, der præger det gamle gadenet, men af og til er der fine kig ind til en smuk gård eller hyggelig have, og rummene bag husene er med til at gøre bymiljøet levende og varieret. Ideen med dette vejledningsblad er at inspirere til fortsat bevaring og forbedring af gårdmiljøerne.

Historisk er Ringkøbing en handels- og søfartsby, og 10-15 store, firelængede købmandsgårde dominerer det historiske gadenet. Mange af gårdrummene er bevarede og indgår nu i byens liv med praktiske eller rekreative funktioner.

Indretning. Nogle af gårdrummene ligger hen som uinspirerede parkerings- og oplagspladser, mens andre er udnyttet til hyggelige opholdsarealer for beboerne eller i tilknytning til restauranter og cafeer, og det praktiske udelukker ikke det rekreative. Ved at ofre lidt omhu på belægninger, beplantning, hegn og småbygninger kan gårdene blive til glæde for både ejere, brugere og nysgerrige forbigående.

Belægningen har typisk været piksten, som det også kendes fra de gamle klitgårdes gårdspladser. Når pikstensbelægningen suppleres med finere chaussesten og bånd af glatte bordursten, som det er tilfældet i flere gader, får man en både smuk og holdbar belægning, hvor de glatte flader, der også kan bestå af afgrænsede felter med betonfliser, sikrer den nødvendige gangkomfort.

Beplantning har altid været en fremtrædende del af bybilledet. Bag købmandsgårdene var der haver og tofter, og på gamle billeder ser man væsentligt flere træer end i dag. Karakteristiske træer må ikke fældes, men det er mindst lige så vigtigt at plante nye træer og fastholde traditionen med frodige haver og beplantning op ad husfacader og hegsmure.

Småbygninger som skure og bagbygninger er en væsentlig del af det samlede gårdmiljø, og de er derfor beskrevet i et selvstændigt bevaringsblad.

Ansøgning. Af "Vejledning om Ringkøbing bymidte" fremgår det blandt andet, at eksisterende beplantning og hegn ikke må fjernes uden godkendelse, hvis det er med til at give byen karakter og identitet. Kontakt eventuelt kommunen for en forhåndsdialog.



På Jesper Kirkegaards maleri fra 1847 ser man det liv, der dengang var på gårdspladsen bag købmand Husteds gård, som stadig ligger på hjørnet af Nørregade og Østergade.



Gennem porten ved Øster Strandgade 11 får man et fint og indbydende kig til den idylliske, offentlige sti, der forbinder Øster Strandgade og Øster Allé.



Mikkelsens Passage går gennem Bojsens Gård i Vester Strandgade. Pikstensbelægningen er suppleret med flade bordursten til en smuk helhed, der ikke kan opnås med glatte betonflader.



I den idylliske gård bag Torvet 12 giver store træer skygge på en varm sommerdag. Store træer har altid været en del af bymiljøet i Ringkøbing og må ikke fældes uden godkendelse.



GÅRDMILJØER



Gennem porten får man et kig til gården bag Vester Strandgade 27. Den gamle, toppede brolægning af marksten er suppleret med bånd af betonfliser, så den er lettere at gå på for gangbesværede. Belægningens skævheder tilpasser sig bygningerne, og marksten, fliser og granittrappetrin giver en varieret og smuk belægning, der understreger de gamle bygninger.



Gården ved caféen i Østergade 6 er en grøn oase i Østergade. Grønne træer, farverige blomsterbede og en varieret belægning i slidte og uensartede betonfliser tiltrækker sammen med forskelligartede havemøbler og udstillede marskandisvarer ringkøbingensere og turister. Kontrasten til de regelmæssige facaderækker i byens stramme gadenet er slående, og denne helhed af mørkerødt murværk, røde tage og grønne gårde og haver er en af Ringkøbing's store kvaliteter, der også skal bevares og forbedres fremover.

